

Welkom



in een **tuin**
van *innerlijk*
leven

Voor wie zich de betekenis afvraagt van het toetreden in de Lekenorde van de Ongeschoeide Karmelieten, als seculiere karmeliet of karmelietes :

*Beschouw jezelf als degene die zorg draagt voor een tuin.
Een tuin van innerlijk leven ...
van onvergankelijk leven ...
van eeuwig leven ...
De Karmel bidt voor vrede
Gods vrede
om je toe te rusten
met ijver voor je tuin.*



< tuin

Wat is de Lekenorde vandaag ?

Onderstaande links leiden je verder in onze site zorg er voor dat je de 'vorige'- knop in je browser gebruikt om terug te keren in deze 'tuin'

< herkomst

Waar komt de Karmel vandaan ...

< aanwas

Regionale gemeenschappen in Nederland

< wortels

Internationale website : info vanuit Rome

< houtnerven

constituties / artikelen van onze Leefregel

> [index](#)

onze **sitemap** op *elke pagina*-rechts >

aangepaste versie
beschikbaar
[for slow internet
connections]

Beschouw jezelf als degene die zorg draagt voor een tuin. Een tuin van innerlijk leven ...

ORDO CARMELITARUM DISCALCEATORUM SAECULARIS



< terug

De Lekenorde van de Ongeschoeide Karmelieten is onderdeel van de eeuwenoude wereldorde van de Karmel.

Mannen en vrouwen, gehuwd of ongehuwd, kunnen toetreden tot de Karmelorde door zich bij één van de regionale, officieel door de Orde erkende Karmelgroepen aan te sluiten en eens per maand samen te komen.

Een Karmelgemeenschap :

ondersteunt je bij je persoonlijke zoektocht naar de Eeuwige en toegang tot de gemeenschap van de heiligen, door dialoog;

voedt je verlangen naar vertrouwelijke omgang met God door te putten uit de bronnen van katholieke en karmelitaanse spiritualiteit;

vormt je bij vragen over de Sacramenten en de Leer van de Kerk door gesprek en studie;

verdiept je besef van innerlijk leven door middel van gebed en overweging

bevordert je bewuste keuze voor [en evt. je toetreden tot] de Rooms-Katholieke Kerk door regelmatig gelovige mensen te ontmoeten.

Voor velen is het zich aansluiten bij een Karmelgemeenschap

een mogelijkheid om continuïteit te brengen in het zorg dragen voor die fascinerende binnentuin van innerlijk leven. Wie een tuin heeft kan er rust en kracht vinden ; - er dikwijls samenkomen met God als met een Vriend ; - er je naaste gastvrij ontvangen ; - helpen in de tuin van de ander ; vrucht dragen ; - de stilte en de geluiden ; - het ruizen van een zachte bries ; - de dag en de nacht ; - samen en alleen ...

[klik op het landkaartje en gebruik de 'vorige'-knop van je browser om weer terug te keren....]



email ons je vraag of opmerking

> [index](#)

onze [sitemap](#) op *elke pagina*-rechts >

aangepaste versie beschikbaar [for slow internet connections]